

Kikker is ziek





Midden in de nacht wordt Kikker wakker.  
Wat voelt zijn buik raar! En wat gebeurt  
er nu? Het voelt zo raar en het smaakt  
vies en komt ineens uit zijn mond. Zijn  
kussen wordt nat en vies en zijn deken is  
ook nat en stinkt. "Wat gebeurt er toch met  
me?" denkt Kikker. "Wat moet ik doen?" Hij  
haalt zijn kussen van zijn bed. Daar kan hij  
niet meer op liggen. En zijn deken moet ook weg

Hij hangt zijn deken over de waslijn buiten.  
En zijn kussen legt hij erboven op.



Hij gaat weer terug naar bed. Maar het  
is koud en zonder kussen ligghet helemaal  
niet lekker. Zijn buik voelt raar en  
het proeft zo vies in zijn mond.



De volgende morgen gaat Kikker naar buiten.  
Het zonnetje schijnt lekker, maar het heeft  
vannacht geregend. Zijn deken en zijn kussen  
zijn gelukkig weer schoon. Wat was er toch  
voor vreemde gebeurd vannacht? Hij was  
zo geschrokken! Laat hij het maar aan Heas  
gaan vragen.

Hij loopt naar Haas en vertelt zijn verhaal.  
Haas pakt een boek uit de kast en  
leest erin. "Juist," zegt hij dan "Je hebt  
buikgriep." "Buikgriep?" zegt Kikker.  
"Maar mijn mond smaakt zo vies." "Dat klopt",  
zegt Haas. "Het eten uit je buik gaat terug door  
je mond en dat is vies"

"O," zegt Kikker. "Dus het was  
mijn eten dat ineens in mijn  
bed lag. Bedankt, Haas"  
En Kikker sjokt terug  
naar huis.





Hij gaat bij de rivier  
zitten en denkt na: "Buikgriep,  
buikgriep. Ik heb buikgriep. Ik ben  
ziek en mijn eten kwam uit mijn buik  
door mijn mond naar buiten Bah.  
Wat moet ik nu? Misschien kan ik maar  
beter niets meer eten? Ik heb toch geen  
honger."

Aan het eind van de dag pakt hij  
zijn deken en zijn kussen en hij legt  
ze in bed. Ze zijn droog geworden  
door de zon en ze ruiken heerlijk  
naar gras en naar rivier. Kikker blijft  
staan naast zijn bed en denkt weerna:  
"Ik wil nooit meer een vies bed, dat stinkt.  
Ik heb een goed idee, ik pak een emmer!"  
Dan gaat hij lekker slapen.



De volgende ochtend wordt Kikker wakker.  
De emmer is leeg en zijn bed ruikt  
heerlijk naar gras en rivier.

"Maar ik ben ziek," denkt Kikker. "En ik  
blijf misschien wel altijd ziek. Altijd!"  
Dan hoort hij iemand op het raam kloppen.  
Het is Haas. "Goede morgen, Kikker! Hoe gaat





het?" "Ik heb bruikgriep en ik blijf vast  
altijd ziek. Altijd." zegt Kikker. "Altijd?"  
vraagt Haas verbaasd. "Welnee, joh. Een  
bruikgriep is meestal na een dag weer over.  
Heb je zin in eten?" Ja, dat heeft  
Kikker zeker en samen gaan ze ontbijten.



Daarna gaan ze lekker buiten spelen.  
He, daar komt Eend aangelopen.  
"Kijk Kikker, voor jou. Ik hoorde  
dat je ziek was. Maar nu ben je weer  
leker, zie ik. Gelukkig maar!" "Beter?"  
zegt Kikker. "Inderdaad. Ik voel weer  
heel gewoon. Dankjewel, Eend!"





3 Avonds gaat Kikker heerlijk slapen.  
En de emmer? Die heeft hij niet  
meer nodig!